



Stella Mwangi

Rising Star

Een Afrikaans nummer op het Eurovisie Songfestival? Jazeker! Dit jaar voor het eerst in de geschiedenis van de Europese liedjeswedstrijd. Daar zorgde Stella Mwangi (25) a.k.a. STL voor. Deze Noorse dame, van Keniaanse afkomst, vertegenwoordigde Noorwegen op het 56ste Eurovisie Songfestival van dit jaar. Het in het Swahili en Engels geschreven nummer 'Haba Haba' (beetje, weinig), bleef helaas steken in de eerste halve finale. Maar niet getreurd! De Keniaanse diva laat nog steeds volop van zich horen. Deze zangeres, *songwriter* en rapper is een sensatie in Kenia, Senegal, Tanzania en Gambia. Haar werk werd al gebruikt in films als 'American Pie: Presents The Naked Mile', 'Save The Last Dance' en in televisieseries als 'CSI New York' en 'Scrubs'. Vorige maand is haar album 'Kinanda' uitgekomen waarop zij onder andere de track 'Hula Hoop' opnam met niemand minder dan Mohombi, de Zweeds-Congolees van de zomerhit 'Bumby Ride'. Stella schrijft vooral over dingen die zij zelf heeft meemaakt. Zo gaan veel van haar teksten over de situatie in Kenia en over de discriminatie die zij samen met haar familie meemaakte na aankomst in Noorwegen. Haar passie begon al op haar 12e toen zij zich aansloot bij de Afrikaanse groep 'The Rise' en zij in 2005 mochten optreden voor Nelson Mandela tijdens een campagne voor de strijd tegen aids.

Dans van de tovenaren

Magic System is op dreef! Je kent deze groep nog van hun grootste hit 'Première Gaou'. Dit nummer werkt al jarenlang als dansmagneet op Afrikaanse feesten en verenigt alle landen op het continent. Op de soundtrack van FIFA Street game in 2005 waren zij te horen met 'Sur-Choc' en in 2009 hadden zij een hit met 'Même pas Fatigué' featuring Cheb Khaled. Heel toepasselijk laat deze groep uit Ivoorkust op hun nieuwe album 'Touté Kalé' hun magie op ons los met de track 'La Danse des Magiciens' dat letterlijk betekent:

Dans van de tovenaren. Geïnspireerd door de electro-dance *sound* die nu *hot* is in het Franse nachtleven, blijven zij gelukkig trouw aan hun zo herkenbare zouglou stijl. Zouglou, een muziekstijl die zijn oorsprong kent uit Ivoorkust met sterke invloeden uit de zouk, heeft zich al snel wereldwijd verspreid, dankzij *crews* zoals Magic System. De zouglou stijl gebruikt humor in hun *lyrics* om aan te kaarten wat er in de samenleving speelt.



Magic System

Netwerk voor Afrikaanse young professionals

African Young Professional Network, ook wel AYP, is een netwerk waarin de Afrikaanse cultuur en achtergrond centraal staan naast het verwerven van een betere positie op de arbeidsmarkt. Afrikaanse young professionals vanaf MBO4 + niveau zijn er welkom om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Pleasure sprak met Pauline Mbundu, (29) voorzitter van AYP. "We zijn met dit initiatief begonnen, omdat wij een netwerk misten in Nederland waar een mix van de Afrikaanse en Europese cultuur vertegenwoordigd is en waar we andere young professionals van Afrikaanse afkomst konden ontmoeten. Wij willen graag laten zien dat Afrikanen in Nederland

het ook goed doen en wel degelijk een goede positie kunnen hebben. Je ziet dit veels te weinig terug in de Nederlandse samenleving." AYP brengt deze professionals met elkaar en met diverse organisaties in Nederland en Afrika in contact. "Wij organiseren niet alleen zakelijke workshops en lezingen, maar wij houden ook netwerkborrels, bbq's en gala's waar wij interessante sprekers voor uitnodigen." Check de website voor meer info: www.aypnetwork.nl.

'Msaada for Africa'

Ongeveer 12 miljoen mensen in Ethiopië, Djibouti, Kenia, Oeganda en Somalië lijden honger door aanhoudende droogte in die regio. Internationale artiesten zoals Lady Gaga, Justin Bieber, Beyoncé, U2 en David Beckham hebben zich aangesloten bij de social media campagne van 'Save the Children' om geld in te zamelen.



Beyoncé

Maar niet alleen de internationale wereld doneert geld. Langzaam maar beginnen ook Afrikaanse landen, zoals Namibië, Botswana, Ghana en

McDonald's in Afrika



De kleur blauw op de kaart staat voor de landen waar geen McDonald's vestiging bestaat. Is dit een tegenvaller of een meevaller voor het Afrikaanse continent? Het is maar hoe je het bekijkt...

Tafelberg



Kilimanjaro



Kilimanjaro of de Tafelberg?

Wij weten allemaal dat Afrika een continent is met een adembenemende natuur. Twee bergen in Afrika zijn nu genomineerd voor de verkiezing van de 7 Wereld Natuur Wonderen. Dit is een wereldwijde stemming waarin de zeven wereldwonderen van de natuur worden gekozen. Van de 28 inzendingen zijn als enige twee Afrikaanse kandidaten de berg Kilimanjaro, de hoogste berg van Afrika in Tanzania en de beroemde berg met een enorme vlakke top, de Tafelberg in Zuid-Afrika, genomineerd. Dit betekent een felle competitie tussen de twee landen, want het winnen van de titel 'Wereld Natuurwonder' verhoogt de kans om zich als toeristisch trekpleister te profileren. Stemmen kan tot 11 november 2011 via www.new7wonders.com.

Zuid-Afrika steun toe te zeggen.

Msaada betekent hulp in het Swahili, de taal die vooral in Oost-Afrika wordt gesproken.

Zo heeft Ahmed Salim, een zakenman in Kenia, het initiatief 'Feed Kenia' bedacht, een samenwerking met het Keniaanse Rode Kruis. Verder is er op Twitter de groep #KenyansOnTwitter in leven geroepen om bewustwording van het probleem aan te kaarten.

Ook organiseren veel Afrikanen die in de diaspora leven allerlei benefietevenementen om de mede-Afrikanen op het continent een hart onder de riem te steken.



door Elizabeth Mbundu