

## Chipolopolo (Zambia) wint de Africa Cup



**J**anuari en februari stonden in het teken van de Africa Cup. Veel Afrikanen stonden voor de tv gekluisterd om hun land te supporten.

Dit jaar werd de 28ste editie van Afrika's grootste voetbaltoernooi door niemand minder dan *underdog* Zambia gewonnen. Zambia bleek de beste in een zenuwslopende penaltyreeks. Met 8-7 versloeg Chipolopolo favoriet Ivoorkust.

Het is voor het eerst dat het zuidelijke Afrikaanse land de titel wint. In 1974 en 1994 haalden zij eerder de finale, maar verloren van het toenmalige Zaïre en Nigeria.

Het team wordt in de Zambiaanse volksmond Chipolopolo genoemd, wat 'koperen kogels' betekent. De 'koperen kogels' deden hun werk goed want ze stonden hun mannetje tegenover grote namen uit de Ivoiriaanse ploeg, zoals Didier Drogba, Kolo Touré en Vitesse-spits Wilfried Bony. Maar het mocht niet baten.

Zambia mag zich nu de winnaar van Africa Cup of Nations noemen!

Dit jaar werd the Africa Cup of Nations voor het eerst ge-co-host door 2 landen: Gabon en Equatoriaal Guinee. De twee landen kregen de organisatie toegewezen, boven Nigeria, Angola en Libië. Belangrijkste afwezige op het toernooi was titelverdediger Egypte. Zij eindigden zelfs als laatste in hun kwalificatiegroep.



Chipolopolo  
Winaars Africa Cup



door  
Elizabeth Mbundu

## The African Oprah

Net als in Amerika, mag Afrika nu ook spreken van een eigen talkshowkoningin. Patricia Amira (40) uit Kenia is Afrika's eigen antwoord op Oprah Winfrey. Deze Keniaanse tv-persoonlijkheid is één van de meest populaire talkshowpresentatoren op het continent. Haar dagelijkse talkshow, *The Patricia Show*, wordt in meer dan 45 Afrikaanse landen uitgezonden. Er kijken iedere dag maar liefst 10 miljoen mensen naar haar praatprogramma. De focus van de onderwerpen in haar show, liggen vooral op wat er zo al in Kenia en de rest van het continent gebeurt en verhalen over persoonlijke en alledaagse zaken. Patricia Amira mag zich op de Forbes lijst voor Most Powerful Celebrities in Africa gelukkig prijzen met de 40ste plek. Forbes is een Amerikaans global mediabedrijf dat vaker lijstjes samenstelt van invloedrijke mensen. In de lijst stonden *big names* zoals artiesten Youssou N'Dour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Hugh Masekela. Verder deelde Patricia de lijst met voetbalsterren Didier Drogba en Samuel Eto'o. Patricia voelde zich zeer vereerd om samen met hun op één lijst te staan.



Patricia Amira  
The African Oprah

## Amaal Nuuxx

Amaal Nuuxx (22) is een *rising star* uit Canada. De Somalisch-Canadese begon haar zangcarrière toen zij nog maar 14 jaar oud was. Zij schrijft haar eigen liedjes. Fans en muzikliefhebbers krijgen niet genoeg van haar gouden keeltje en uitgesproken *lyrics*. Zij had 2 hits met 'Words Revealed' en 'With You'. Deze tracks hebben een sterke boodschap die emoties naar boven brengen: het werkt als het ware als een stuwkracht, die kwetsbare mensen *empowerd*. Net als landgenoot K'naan van de World Cup hit

'Wavin' Flags', steekt ook zij Somaliërs over de hele wereld een hart onder de riem. Helaas zijn er altijd boze tongen in de gemeenschap die beweren dat het een zonde is, als moslimzangeres, *mainstream* westerse muziek te maken. Maar gelukkig zijn er genoeg mensen die haar helemaal geweldig vinden. Ze wordt al zelfs de Somalisch-Canadese Beyoncé genoemd! Amaal is niet alleen ongelooflijk knap, maar *she's got brains too!* Zij studeert International Development Studies (IDS) op de Universiteit van Toronto en zegt: "Als jonge opkomende artiest, wil ik graag mensen wereldwijd bewustmaken over de politieke crisis en sociale onrust in mijn land. Als Canadese van Somalische oorsprong wil ik graag mijn stem gebruiken om een verandering teweeg te brengen."



Amaal Nuuxx  
De Somalisch-Canadese rising star

## Azonto

Azonto, een Ghanese dansstijl, geniet wereldwijd faam. De dansstijl doet het erg goed op Youtube. Mensen *posten* supergrappige video's van zichzelf waarin zij elkaar proberen te overtreffen. Diegene met de beste *moves* wordt op de Azonto *video channel* geplaatst. Azonto wordt niet alleen in Accra gedanst. Als je het *youtubed* is één van de eerste hits die je krijgt "White Boy Doing the Azonto". De Azonto dans is van oorsprong een traditionele Ghanese dans, die Kpanlogo heet. Eerst heette Azonto Appaa, wat 'werken' betekent. Draait er in clubs of op huisfeestjes Azontomuziek, kun je erop rekenen dat de dansvloer vol gaat lopen. Mensen schudden met hun heupen, knippen met hun vingers en imiteren soms in

hun dansspasjes huishoudelijke taken zoals het wassen of strijken. Je hebt vast gezien hoe het eruit zag, toen Asamoah Gyan, de Ghanese voetballer, tijdens de World Cup scoorde en aan miljoenen fans zijn Azonto skills liet zien. Onlangs hebben populaire Ghanese Hip Hop sterren Sarkodie 4x4 en Gasmillan de dans aangepast op hun eigen beats voor een nieuwere versie van Azonto.

## A little positivity

50 Cent komt zijn beloftes na. Hij maakte in september vorig jaar bekend dat hij een miljard maaltijden doneert aan het Wereldvoedselprogramma. De 36-jarige rapper bezocht Somalië en Kenia namens het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Hij zette de Street King Campaign op, met als doel de wereld wakker te schudden. Er moet meer aandacht komen voor de hongersnood en armoedeproblemen in bepaalde regio's van Afrikaanse landen. Fifty is de bedenker van het energiedrankje Street King. Met de promotie van het drankje, hoopt hij op *big business*. Per verkocht blijke gaat er tien dollarcent naar het goede doel. ABC News verslaggever Dan Harris vergezelde Fifty tijdens zijn reis en voor de documentaire *Nightline*. Ze bezochten samen een school in de sloppenwijken van Nairobi en een vluchtelingenkamp in het Somalische Dolow. De G-unit generaal was zeer onder de indruk. De ABC-News reporter twitterde dat hij de goedgebekte rapper zoals wij hem kennen nog nooit zo heeft gezien. "Wat ik zie is afschuwelijk, deze mensen hebben onze hulp nodig", zei 50 Cent. De ontmoeting met de kinderen vond hij inspirerend. "Ze hebben helemaal niets, maar zijn ontzettend positief en optimistisch." Je kunt Fif op Twitter volgen waar hij foto's *post* over zijn reis in Afrika.



50 cent  
Street King Campaign